

Ulla Løje, Stutteri Abildore.

Onsdag den 6. december sov Ulla Løje, stutteri Abildore stille ind. Hun blev 97 år gammel. Ulla var æresmedlem i Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark og sad i bestyrelsen i en årrække. Ulla var meget aktiv i det internationale samarbejde mellem de europæiske shetlandsponystambøger (ISPC), hvor hun også tegnede logoet, som bliver brugt ved de internationale shows. I mange år var det Ulla, der tjekkede stamtavlerne på de importerede dyr, og ville man vide mere om sine ponyers afstamning, var det Ulla, man ringede til. Med Ullas bortgang forsvinder en del af foreningens hukommelse, men heldigvis fik hun skrevet meget ned, hvilket bl.a. ligger på foreningens hjemmeside.

Jeg gik i skole med Ullas yngste søn, Johan, og da min ridehest gik og kedede sig, foreslog han, at jeg købte en shetlandspony af hans forældre. I 1978 vandrede jeg ud på Abildore og købte Abildores Khan, et cream dun hingsteføl efter Gayman of Berry og ud af Abildores Freja. Det blev begyndelsen på mange års kærligt venskab med shetlandsponyerne som naturligt midtpunkt.

Ulla beskæftigede sig passioneret med heste hele sit liv.

Ulla mødte sin første mand på Rådhuspladsen i København den 4. maj 1945, hvor han kom med Montgomerys befriende styrker. De dyrkede et landbrug i Lellinge ved Køge. I de år avlede Ulla oldenborgere og belgiske heste. Hun blev enke med tre børn i en relativ ung alder og beskrev selv sin beskæftigelse som autodidakt landmand.

År senere giftede Ulla sig med Knud Løje, som var dyrlæge på Stevns med et landbrug og de fik et barn sammen. Ulla fortalte, at da hun blev gift med Knud, insisterede hun på at ville avle heste. Knud accepterede dette, men betingelsen var, at så skulle det være den mindste race, nemlig shetlandsponyen under stutterinavnet Abildore.

Hverken Knud eller Ulla gik på kompromis med kvaliteten af deres avlsdyr, så de tog kontakt til Skotland og indkøbte i 1967 hopper fra særdeles velrenommerede stutier. Ulla har altid haft et fantastisk øje for gode dyr, hvilket også gjorde at både hun og Knud fulgte deres egne veje med et avlsprogram, som var tænkt adskillige generationer frem. De købte bl.a. tre hingste; Gayman of Berry, Potluck of Methven og Wells Magnificent. Fra starten avlede de store standard ponyer i stort set alle farver. Ulla fastholdt dog, at skulle flokken være smuk at se på, skulle der være en sort pony. Ulla og Knud avlede meget målrettet efter de dun ponyer, og selv i dag er der abildoreponyer i langt de fleste dun standard ponyer i Danmark, mine egne inklusive. At følge sine egne veje var ikke uden omkostninger, og Ulla påstod, at hun i flere år var i tvivl, om der fandtes andre kåringsklasser end 2B. Hun fulgte fortsat stædigt sine egne veje, og det skulle senere resultere i mange år med fantastiske kåringsresultater i 1. klasse. Efter Knuds død flyttede Ulla i 1991 med sønnen Ian Lambert til Nordsjælland, hvor de i fællesskab fortsatte avlen under stutteri navnet Abildore. Ian indkøbte bl.a. skimmelhingstene Gilento of Drakelaw, Southley

Bilberry og Clothie Jostell. Derudover havde de den hjemmeavlede hingst Abildores Ecco, kulminationen på mange års avl og en usædvanlig velavlende hingst. I mange avlede de ponyer sammen, hvor Ullas hovedinteresse var de dunfarvede ponyer og Ians de skimlede. Læs mere på www.abildore.dk. Ullas sidste kåring var i 2020 med hingsten Abildores Volmer.

Ulla gik meget op i ponyavl lige til sin død og hendes viden om blodlinier, historik, genetik var omfattende og krydret med anekdoter, var Ullas selskab altid fornøjeligt og lærerigt. Det bedste ved Ulla var dog, at man altid fik hendes mening rå for usødet, men altid på en ordentlig måde.

Udover hestene havde Ulla mange andre interesser. Hun fotograferede i mange år og fremkaldte selv farvebilleder, avlede hunde, køer, får og røde katte, hun tegnede og malede, læste bøger og var altid vidende om verden omkring hende.

Ulla vil blive stærkt savnet og tankerne går til Thomas, Sally, Ian og Johan og deres partnere samt Ullas børnebørn og oldebørn.

Ulla blev bisat ved Store Heddinge Kirke lørdag den 16. December.

December 2023 Anette Thorshøj